

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 23 nr. 1
Januari - maart 2012
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

Intussen is 2012 al weer van start gegaan. We hopen dat u het begin van het nieuwe jaar 'goed gevierd' heeft en ook wij wensen u een nieuw jaar vol vreugde, voorspoed en alle goeds dat een mensen zich kan indenken.

Wij bieden alvast in dit blaadje nog een bericht van Johan Venken die in Congo nog steeds werkt om jongeren aldaar een betere toekomst te geven. Zoals zal blijken als u het leest, bereikte zijn bericht ons kort voor de verkiezingen daar.

We staan ook even stil bij Pater Cluydts, Alice Baeten en Robert van Weert, die allemaal ooit van nabij bij de Bouworde betrokken waren en die onlangs van ons heen gingen.

Het tweede deel van het bouwkampenoverzicht van Jef is er ook bij. En al hebben we nu al heel wat pagina's volgepend, er zijn nog heel wat kampen te gaan...

De redactie

Wist Ge dan niet?

De instap van het verse jaar
dat elke dag naar meer licht groeit
brengt wens en mensen bij elkaar,
verdiept wat in elk-ander boeit.

Om hoger waarden mee te geven,
ontloken uit de moederschoot
gaat Jezus, door de Geest gedreven,
ons krachtig voor, als tochtgenoot.

Eens vonden in een Wijzen-kring
zijn ouders 't kind dat hen verliet
toen hij Gods tempel binnenging.
Zijn antwoord: Wist Ge dát dan niet?

Die God als Vader openbaart
wiens Rijk een "kleine rest" verwacht
heeft zich tot veilige Weg verklaard
van Licht dat wint na bang nacht

KLEM BELLINCKX

Nieuws uit het Zuiden

Johan Venken bericht uit Congo...

Wat ons hier betreft, alles redelijk goed. We gaan hier regelrecht naar de verkiezingen toe. In ieder geval, dat hoopt toch iedereen. De campagne is op dit ogenblik in volle gang en zal zo nog doorgaan tot 28 november van dit jaar, de dag van de verkiezingen. Ik moet zeggen dat het een ware folie is. We gaan op 28 november een nieuwe president kiezen en 500 volksvertegenwoordigers.

Voor het presidentschap zijn er iets van 13 kandidaten als ik me niet vergis. Maar voor de volksvertegenwoordiging zijn er meer dan 18000 kandidaten voor 500 zitjes in het parlement. Voor onze stad Kananga zijn er normaal 5 zitjes voorzien en we hebben meer dan 270 kandidaten. Iedereen een beetje van betekenis is kandidaat : al degene die gouverneur geweest is de laatste 10 jaar, de burgemeester van de stad, verschillende burgemeesters van de gemeenten, verschillende provincieraadsleden, advocaten, belangrijke commercianten zoals Mona Luxe en Omos, en artiesten. Allemaal denken ze kans te maken voor het parlement. Volgens de huidige prognoses gaat Kabila geen schijn van kans maken tegen Tshisekedi. Maar ja, dit zijn prognoses en zeker in een land zoals hier in Afrika kun je de macht hier eigenlijk zo maar kopen. Je deelt wat geld uit alhoewel je de mensen misschien 5 jaar hebt laten stikken en ze vallen onmiddellijk terug weer voor jou. En wie macht heeft, heeft ook geld en dan kan je gemakkelijk de macht kopen. Het is zo dat heel veel Afrikaanse leiders jarenlang en zelfs tientallen jaren lang aan de macht blijven terwijl ze de bevolking uitbuiten.

Nu is de ganse stad ingenomen door de verkiezingscampagnes, stel je voor meer dan 270 kandidaten, en iedere partij mocht maximum 5 kandidaten presenteren. Dan kan je de berekening maken over hoeveel partijen het hier gaat. Immens veel, nu zijn er wel een deel onafhankelijke kandidaten. En er wordt heel veel individueel campagne gevoerd, weinig in functie van een politieke partij. Dus als al die meer dan 270 kandidaten persoonlijk campagne gaan voeren hier in Kananga dan kan je je misschien wel voorstellen wat er hier gaande is, wagens met muziekinstallaties, megafoons die de boodschap moeten brengen, er wordt zelfs ook gebruikt gemaakt van vuvuzela's, spandoeken overal waar er een plaatsje vrij is, affiches en folders en ga zo maar door.

Maar dit alles voor slechts 5 zitjes, er zullen na 28 november heel veel ontgoochelden zijn en als al dat geld wat nu aan campagnes besteed wordt eens zou gebruikt worden voor projecten om het de gewone Congolees een beetje beter te maken dan zouden we toch wel overeind vallen hoeveel geld er in werkelijkheid weer niet goed gebruikt werd. Maar ook Congo is zagezegd een democratie en iedereen is vrij om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Voor de rest loopt het voorlopig toch wel vredevol, toch hier in Kananga. Dit is echter niet het geval in Lubumbashi en Kinshasa waar het toch al tot confrontaties is gekomen tussen aanhangers van de huidige meerderheid en de oppositie. Hopelijk gaat het toch allemaal een beetje vredevol verlopen, maar als Kabila opnieuw zou verkozen zijn na 28 november dan vrees ik toch wel voor het ergste.

Wat onze activiteiten betreft hebben we meer dan onze handen vol. Met een financiering van de stad Hasselt hebben we opnieuw 4 ha bos kunnen realiseren. De eerste ha voor het droge seizoen en 3 ha na het droge seizoen, dus vanaf september. We hebben deze sites namen gegeven met betrekking tot Hasselt, nl. 'Het belang van Hasselt', 'Van Veldeke', 'Pukkelpop', 'Toon Hermans' (deze laatste is de groene schepen van Hasselt betreffende o.a. ontwikkelingssamenwerking). Hetgeen we realiseren laat ook andere organisaties niet onberoerd en zo krijgen we nog talrijke opportuniteiten.

Zo hebben we een project gekregen van de Belgische Technische Coöperatie voor een bedrag van 7000 dollar om 600 fruitbomen te gaan planten en 28000 vetivert planten rond de projecten (vooral renovatieprojecten) die zij gerealiseerd hebben, zoals scholen, bruggen en passerelles. Dit project doen we in samenwerking met een organisatie Apre (association pour le protection en le renouvellement de l'environnement).

Op dit ogenblik hebben we al 600 fruitbomen geplant en hebben tot nu toe 13000 vetivert planten gerealiseerd. Vetivert is een stijve grassoort die zeer goed evolueert en met wortels die tot 3 meter diep kunnen gaan. Deze plant wordt vooral daar geplant waar er een erosiegevoeligheid is. Vorige week hebben we met onze jongeren van de ORS 4000 planten gezet aan de brug over de rivier Tshibashi in Lukonga. Dit is toch wel een enorm werk. Er is toch wel een enorm voorbereidend werk aan, al die planten moeten worden uitgedaan en gesnoeid worden opdat ze vervolgens in een zak kunnen. Verder komt er meestal een aanzienlijke verplaatsing bij kijken. Want al die plaatsen bevinden zich toch wel op meer dan 10 km van onze site op Tshilumba en alles gebeurt per fiets of te voet. Voor de realisatie bij de brug over de Tshibashi zijn we ter plaatse gaan overnachten om er de dag daarna zo vroeg mogelijk aan te beginnen. Tegen 15 uur hadden we dan toch 4000 vetivert planten geplant.

Verder loopt het project dat we met de provincie hebben ook nog volop verder. Op dit ogenblik is men bezig met de controle van al de sites met bomen die een vergoeding gekregen hebben via het project van de Provincie Limburg. Bij de controle worden het aantal bomen die er zijn geteld en geëvalueerd op hun grootte. Naargelang de grootte krijgt de boom een waarde, en het totaal van alle waarden van al die bomen geeft dan de waarde van de site. En indien er een positieve evolutie is kan de concessiehouder eventueel een bijkomende vergoeding krijgen.

Ondertussen hebben we van de autoriteiten nu dan toch een nieuwe site gekregen waar we verder onze activiteiten van herbebossing kunnen ontwikkelen. Een site die gelegen is in de omgeving van de luchthaven hier in Kananga. Het zal nog even wachten zijn tot na de verkiezingen om met die site van start te gaan. Ondertussen is ook de gemeenschap van Don Bosco of de Salesianen hier in Kananga aangekomen. Met hen is het de bedoeling om tot nauwe samenwerking te komen. De nodige contacten zijn al gelegd, het is enkel nog een beetje afwachten wat de standpunten zijn van onze beheerraad. Stilaan zien we toch dat er meer en meer begint samengewerkt te worden tussen allerlei organisaties. Zo zijn we nu volop bezig samen met Caritas Developpement aan de voorbereiding van de 'Internationale Dag van de Boom' die doorgaat op 5 december. Maar uiteindelijk is het niet alleen Caritas. In totaal zijn we met 32 organisaties die daarbij zullen betrokken worden. En nu al laat het zich duidelijk aanvoelen dat men wil komen tot een platform waarin al die organisaties in vertegenwoordigd zijn om echt met meer daadkracht aanwezig te kunnen zijn op het terrein en tegenover de politieke verantwoordelijken van de streek en het land.

Verder zijn we ook een samenwerkingsverband tussen ORS en Mpokolo wa Muoyo van Pater Ivo van Volsum begonnen met een Open milieu voor de nacht voor de straatkinderen. Dit wil zeggen dat we aan alle straatkinderen die vroeger de nacht doorbrachten op de markt of onder een veranda nu de kans geven om toch een beetje in een beschermende omgeving de nacht te kunnen doorbrengen. Het is niet de bedoeling dat hen te eten gegeven wordt of kleding en dergelijke, enkel in geval van nood worden er medische voorzieningen toegediend. Want voor ons is het niet de bedoeling dat die gasten op straat moeten blijven. Deze weg is voor ons een ideale weg om in contact te komen met al de jongeren die op straat leven en te zoeken naar een oplossing. Dit kan zijn, eventueel terug naar familie, ofwel opvang in een of ander centrum zoals Kankala, ORS en andere. Op dit ogenblik brengen gemiddeld iets meer dan 40 jongeren de nacht door op Bethlehem zoals het centrum heet. Tot nu zijn het alleen maar jongens. Zeker in deze periode naar de verkiezingen toe en daarna is het van belang dat deze gasten wat extra bescherming kunnen genieten 's nachts.

Tekst : Johan Venken

Herinnering aan Pater Cluydts en Alice Baeten

We hebben afscheid moeten nemen van Pater Cluydts. Pater Cluydts (De Bospater) was de oprichter van 'De Kalei' in de bossen van Lanklaar, Dilsen. Dit zijn vakantielokalen voor jongeren en bosklassen.

Vandaar is bij hem het idee gegroeid is een aangepast gebouw voor gehandicapten te bouwen: Huize Lieve Moenssens. Dankzij de bospater is dit gebouw er gekomen. De pater heeft vele jaren activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen en de bouwmaterialen die daarvan gekocht werden, hebben wij opgewerkt. Honderden vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt. In 1981 zij ze begonnen met de aanbouw. In 1986 is Huize Lieve Moenssens geopend.

Ook Alice Baeten, medewerkster van het eerste uur aan Huize Lieve Moenssens is van ons heen gegaan. Net als Pater Cluydts heeft zij vele activiteiten georganiseerd, is gaan spreken en heeft diavoorstellingen gegeven om geld bij elkaar te krijgen om te kunnen bouwen.

Vanaf 1981 heeft zij de bouwwerken van nabij gevolgd. Bij de aankleding heeft zij met haar zusters en Riet gewerkt aan : gordijnen maken, behangen, verven, kamers inrichten, poetsen, mensen ontvangen.

Na de opening had ze veel contacten met de bewoners en leende steeds een luisterend oor aan iedereen.

Bedankt Alice voor de genegenheid en sympathie die u betoonde voor Tele Bouworde en alle vrijwilligers. Alice uw voorbeeld, uw inzet en bekommernis voor de anderen moge een steun zijn voor ieder van ons.

Dank je wel Robert

Na een leven van dienstbaarheid is Robert van Weert van ons heengegaan. Wij hebben Robert gekend als een stille harde werker zonder veel ophef, met een sterke sociale inzet, werken voor mensen die het moeilijk hebben met als spreuk "Als je iets doet voor een ander, kijk dan niet op je klok".

Robert heeft een aantal internationale bouwkampen gedaan in Oost-Europa. Daarna is hij met Telebouworde Limburg komen meewerken. Hij heeft bouwkampen meegedaan in Kerniel en verschillende in Munte bij de Christoforusgemeenschap.

Ik ben hem dikwijls gaan halen om mee te werken in Kortessem bij vzw De Alverberg aan allerhande verbouwingen. Ook in Alken bij het kinderrechtshuis en vele andere projecten heeft hij met ons mee geholpen. Stil en ongedwongen alles voor een ander doen.

Dank je wel Robert.

Ieder bouwkamp een verhaal (deel 2)

In 1982 trokken wij met een hele ploeg naar Kesselt bij Lier, Iona vzw, om er te bouwen aan een biologisch huis voor gehandicapten, alles met natuurlijke bouwmaterialen en een open koeienstal (potstal).

In november 1 week naar De Haan, verbouwen voor vzw 't Veer, bijzondere Jeugdzorg.

In 1983 naar Gits in West-Vlaanderen "vzw Dominique Savio", een grote instelling voor gehandicapten. Verbouwingen, onderdaken plaatsen en kelderruimtes bouwen.

Door het jaar in Genk helpen bouwen aan de Oekraïense kerk.

In 1984 met Pasen 1 week naar Bethanië in Genk voor voegwerken.

Tijdens de zomervakantie van 1984 gewerkt aan de parochiezaal van Stotert. Onze proost Klem Bellinckx was er pastoor en heeft ons gevraagd om samen met de lokale KWB de parochiezaal te bouwen. Op 3 weken tijd hebben we de metsel-, voeg-, dak-, vloer-, en tegelwerken gedaan. Het huzarenstukje tijdens dat bouwkamp: terwijl de KWB het dak aan mekaar timmerde waren wij beneden al de vloer aan het leggen. De spanten van het dak waren afgenomen van een school uit Heverlee en doen tot op de dag van vandaag dienst op de parochiezaal van Stotert, een mooi voorbeeld van recyclage.

Ook dat jaar een huis volledig met de hand afgebroken in Heusden. Alle binnen- en buitenmuren waren gemaakt van bakstenen. We hebben 25.000 stenen afgebroken, naar Neerharen gebracht en zuiver gemaakt. Later hebben deze stenen nog op allerlei plaatsen dienst gedaan.

In 1985 bouwen en verbouwen van voormalige fabrieksruimte "De Montie" als dagcentrum voor gehandicapten in Kontich.

In 1986 terug korterbij, Sledderlo Genk, jeugdlokalen bouwen in sociale woonwijk.

In 1987 in Landegem gewerkt aan een leegstaand gebouw om het te verbouwen voor Akabe Scouts.

In 1988 gingen we naar De Werkgaard vzw in Gent, een opleidingscentrum voor licht mentaal gehandicapten waar ze een opleiding tot bakkersgast konden volgen. Hiervoor hebben we een oude fabrieksruimte omgebouwd.

In 1989 gingen we voor de eerste maal naar Munte. Verbouwen van een oude hoeve voor de vzw Christoforusgemeenschap tot woon- en werkruimten voor matig mentaal gehandicapten. Stallen ombouwen tot woonruimte, kelder en traphal.

In 1990 trokken we naar Antwerpen om er voor de vzw Wotepa een sociaal wooncomplex te bouwen. Oude schoolgebouwen werden omgebouwd tot woonruimte. De hoge plafonds moesten verlaagd worden zodat we van 2 verdiepingen naar 3 verdiepingen zijn gegaan.

In 1991 gingen we voor de tweede keer naar Munte om er 2 weken te werken aan een nieuwe geitenstal. We gingen ook 1 week naar de Akabe scouts van Hasselt om er te bouwen aan nieuwe lokalen. We waren hieraan al voor het bouwkamp op zaterdagen aan gestart en zouden er op de zaterdagen na het bouwkamp aan verder werken.

In 1992 voor de eerste keer naar Kortrijk, Heule voor vzw Oranjehuis om er te verbouwen en een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen voor sanitair water, afvalwater en regenwater. Verder ook een waterzuivering door aanleg van een rietveld

In November 1992 zijn we in Waterschei begonnen aan het bouwen van een huis voor Tito - een MS patiënt - en zijn gezin met 3 kinderen. We begonnen met de kelder uit te graven en werkten alle daaropvolgende zaterdagen verder zodat het we einde 1993 al bezig waren met verven en behangen.

In 1993 ging het voor de derde keer naar Munte, bouwen van nieuwbouw voor bakkerij, kaasmakerij, handwerkruimte en verwerkingsruimte voor groenten en fruit.

In 1994 was het de eerste keer Vollezele, vzw De Okkernoot, wonen en werken voor autisten. Oude boerderij verbouwen en een nieuwbouw van 12 x 7 m optrekken.

In 1995 naar vzw Stappen, opvang en begeleiding voor meisjes in de bijzondere jeugdzorg. Een schuur moest omgebouwd worden tot woon en leefruimte in Sint-Amandsberg te Gent.

In 1996 gingen we voor de eerste keer naar Moerkerke. Daar werd een grote West-Vlaamse boerderij omgebouwd tot woon- en werkruimte voor autisten. We gingen daar de stallen verbouwen, de daken vernieuwen en een rietveld aanleggen voor waterzuivering.

Wordt vervolgd ...

Wist je dat ...

Belangrijke mededelingen soms vergeten worden. Ook Tony, Roland, Robby, Freddy en Jo hebben de voorbije zomervakantie meegewerkt aan het bouwkamp in Heule. Dank voor hun bijdrage aan het welslagen van het project.

Eduard de hele voorgevel van de Sleutel geveerd heeft : ramen, deuren en wanden. De Sleutel ziet er nu weer uit als nieuw.

Het tijdens vakantieperiodes altijd moeilijker is om voldoende vrijwilligers te vinden voor de papierophalingen.

Wij in april gaan helpen paden aanleggen voor rolwagens in Saenhoeve Maasmechelen voor de speelpleinwerking.

Deze paden zullen aangelegd worden met klinkers die wij op andere plaatsen hebben opgenomen.

We regelmatig vragen krijgen om te schilderen in sociale woningen.

Er wordt gevraagd om een bouwkamp te doen in Zwartberg en Heule

Medewerkers altijd welkom zijn.

Filip bij de laatste papierophaling is komen helpen. En dat hij daarvoor vanuit Gent naar Neerharen is gereisd.

Jonny en Inis om 6u30 vertrekken in Zonhoven om samen met Gerard op de staatsbaan in Neerharen om 7u te beginnen met papier ophalen.



Familienieuws

Overlijden

*Bijzondere mensen sterven niet
Zij gaan wel
Maar blijven toch
Voor altijd ...*

We hebben afscheid moeten nemen van E.H. Paul Cluydts. Op 88-jarige leeftijd is hij op 22 oktober 2011 gestorven. We kennen hem als oprichter en bezieler van jeugdheim "De Kalei" en kortverblijf "Huize Lieve Moenssens".

Op 24 oktober 2011 is Robert van Weert van ons heengegaan. Hij is 80 jaar geworden. Robert heeft talrijke keren als een harde stille werker met ons mee geholpen op bouwkampen en allerhande projecten.

Alice Baeten is overleden op 9 november 2011. Zij is 81 jaar geworden. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor Huize Lieve Moenssens.

Hubert Dreesen woonde in de buurt van De Sleutel. Hij kwam regelmatig eens langs en hield een oogje in het zeil. Hubert werd 84 jaar en is op 12 oktober overleden.

Wij bieden de families onze Christelijke deelneming aan.

Agenda januari – april 2012

Zaterdag 11 februari 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 10 maart 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Vrijdag 2 maart 2012, samenkomst 19u30

Algemene vergadering

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 maart 2011**.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be
JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven
Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be